

Vreedzame school voor Poetin!

Er was eens een groepje meisjes dat niks van de oorlog wou weten. Maar Poetin wou de Sovjetunie terug, met hem als baas. Hij wou het eerst Oekraïne, maar de mensen daar wouden dat niet. Dus ging Poetin oorlog voeren. Dat vonden de meisjes niet goed. Ze bedachten een plan.

Eerst haalden ze geld op voor Oekraïne. Maar toen ze de volgende dag op school vreedzame school deden, wist een van hen het: Poetin moest ook vreedzame school lessen krijgen. Maar wie zou dat durven?

Na school gingen ze naar huis en kletsten ze over het idee. Thuis bij een van de meisjes probeerden ze de computer te starten om op te zoeken welke talen Poetin spreekt. Maar de computer startte niet. Dus vroegen ze het aan de vader van een van de meisjes. Die zei: "Poetin kan Engels, Russisch en Duits. Hij heeft heel lang in Duitsland gewoond." Ze gingen weer naar de kamer van het meisje en schreven alles op wat ze wisten. Nu moesten ze iemand vinden die dit wilde doen. Ze konden zelf wel Duits maar ze woonden te ver weg. Gelukkig was het bijna meivakantie. Het duurde nog ongeveer een maand. Ze vroegen hun ouders of het mocht.

Een maand later stonden ze op het vliegveld. Ze gingen met het trapvliegtuig, die draait op stroom, dus is die beter voor het milieu. Ze gaven hun bagage af en wachtten tot het vliegtuig klaar was, dat ze in konden stappen. Het was een lange reis naar Moskou, het duurde een paar uur. Ze waren blij dat ze Poetin vreedzame school lessen gingen geven. Toen ze bij Poetin kwamen, was hij heel aardig. Ze mochten zelfs daar slapen. Maar toen hij hoorde dat ze hem vreedzame school lessen wouden geven, werd hij boos en riep: "Ga weg!". De volgende dag probeerden ze het in een leeg klaslokaal. Poetin werd weer boos. Ze zeiden: "Even afkoelen!" Toen hij terug was, was hij niet meer boos. Ze gaven hem veel vreedzame school lessen en elke dag mocht er iemand bij.

Ondertussen was er een nieuwe president, die geen oorlog wou. Ze gingen na de vakantie weer naar huis en gaven Poetin één keer in de week online vreedzame school lessen. Na een paar jaar had Poetin alles geleerd. Het stond overal in de krant. Toen Poetin later weer president werd, maakte hij het officieel goed met Oekraïne. En iedereen vierde feest en vooral de meisjes. En later toen de meisjes groot waren, werden ze vreedzame schooljuffen.

Door: Leerlingen van de Joop Westerweelschool, Amsterdam